

# Echte verwen-adresjes

Bij deze adresjes kun je heerlijk relaxen, sommige hebben een hottub, sauna of zelfs een hele spa. Bij andere adresjes hoef je de deur niet meer uit omdat er een heerlijk restaurant bij zit.



## Hotel Hoeve de plei

Hotel Hoeve de Plei is een vakwerkboerderij met alle luxe en comfort van een modern hotel, zo slaapt u op heerlijke Hastensbedden. Dit familiehotel is ook goed ingespeeld op ouders met kinderen. Beneden in de Hoeve kun je heerlijk relaxen in de huiskamer en dineren in het restaurant.



## B&B Met wellness

Bij Gasterij Landschot kun je heerlijk genieten van de rustige omgeving en het mooie landschap. De kamers zijn basic, luxe ingericht, een weelde van soberheid. In hetzelfde gebouw is BoerderijSpa Hoogeloon gevestigd. Een kleinschalig wellness-concept waar je kunt ontspannen en bijzondere natuurlijke lichaamsbehandelingen kunt ondergaan.



Bij Hoeve de Witte Gans in Voeren (net over de grens) zijn twee romantische gastenverblijven bij een monumentale 16 eeuwse hoeve. Beide verblijven hebben een eigen ingang en eigen keuken. Ook kan er gebruik worden gemaakt van sauna, hottub en wellness massage bij een knapperend houtvuur.

## Onthaasten Achterhoek



De wellness vakantiehuizen zijn geschikt voor 6 personen en hebben ieder een eigen infrarood sauna en hottub in de tuin. Er zijn vele extra luxe mogelijkheden zoals massage op locatie en butler ontbijtservice. Sfeervol, romantisch en luxe!

## Landgoed Kortenbos

Dit is het eerste Mental Balance Center in Nederland. Je kunt hier genieten van een romantisch, culinair en relaxed weekend. Er is een Finse sauna, jacuzzi en zwemspaan en een wellness afdeling waar verschillende behandelingen worden gegeven, zoals facials, massages maar ook mindfulness sessies. Alle kamers zijn op de begane grond en het restaurant is met een lift bereikbaar.



## Lieve Hemel

Puur genieten in bourgondische sferen. De oude boerderij uit 1885 is omgebouwd tot een gastenverblijf met vijf kamers. De kamers zijn ingericht in een mix van oud en nieuw met een 'brocant' gevoel, een stukje Frankrijk in Sevenum. Je kunt er heerlijk eten en gebruik maken van de Dutch-Tub, sauna of huur de blauwe 2CV om de mooie omgeving te ontdekken.

