



zomerstek



3X IN DE BUURT

1 Het pretpark **Toverland** is heel erg leuk. Je hebt er talloze achtbanen en ook een klimpark voor jongere kinderen.

2 Wij hebben enorm genoten van alle schattige **dorpjes** in de omgeving. Sevenum was daar een van. Het is voor ons als gezin echt een ontdekkingstocht!

3 Speelpark Klein Zwitserland is een groot **avonturenbos** waar je van alles kunt doen: van midgetgolf tot het bijwonen van een roofvogelshow.

Mijn favoriete zomerstek

Lekker weg in Nederland met Monique Puijk-Drenth (39), Jasper Puijk (42), Ronan (9), Stef (8) en Milan (3) Puijk.

Waar bivakkeren jullie? "Bij Gasterie Lieve Hemel in Sevenum, Noord-Limburg."

Wat maakt het zo bijzonder? "In ons dagelijks leven zijn we druk met werk, gezin, sport en vrienden, dus willen we op vakantie graag genieten en samen zijn. Hier hebben we gevonden wat ons hartje begeert: een prachtige boerderij met klimop en lavendel in een omgeving die aandoet als Zuid-Frankrijk. Gastvrouw Heidi haalt voor het ontbijt Franse baguettes bij een bakkerij en kookt 's avonds ook nog een heerlijk diner. Haar man Marcel verzorgt de wijnen. De kinderen vermaken zich de hele dag in de gigantische tuin met zwembad, pingpongtafel en een trampoline."

Leuk voor de kinderen? "Zeker. Als het weer goed is, gaan we lekker zwemmen of we vermaken ons in de tuin met spelletjes. En we hoeven niet op zoek naar een restaurant, maar kunnen gewoon aanschuiven!"

Zodra de kinderen boven liggen te slapen, kunnen wij nog heerlijk samen tafelen en een momentje met z'n tweeën hebben. De Franse chansons op de achtergrond maken het extra romantisch."

Lekker uitrusten of veel doen? "We genieten zoveel mogelijk van de natuur: een dag lekker wandelen en halverwege smullen van de goedgevulde picknickmand van Heidi. Er is ook een attractiepark met achtbanen in de buurt, dat vinden onze jongens geweldig. Het is een goede mix van vermaak en bijkomen van het dagelijkse, drukke leven."

In eigen land blijven... is dat wel echt vakantie? "Ja! Met drie jonge kinderen mis ik die lange autoritten zeker niet. Daar komt bij dat je in principe niet eens naar Frankrijk hoeft: het ligt hier om de hoek! Het Limburgse, bourgondische leven zorgt voor een perfecte vakantiefeer."

Nieuwsgierig?

Ook een weekje verblijven in Gasterie Lieve Hemel? In het laagseizoen betaalt u met een gezin (2/3 kinderen) € 853,- (per week). In het hoogseizoen is dat € 1043,- inclusief ontbijt.

Meer informatie:
www.gasterielievehemel.nl